

Familjens Motor Klubb inbjuder till en studieresa till de vackra Hosjöbottnarna en sensommar-lördag framöver.

Vi planerar en resa den 24 augusti

Vi åker buss från travparkeringen kl 0900

Vi åker till den vackra byn Hosjöbotten som ligger mitt ute på fjället. Idag består byn av fem hushåll och ingår tillsammans med byarna Vallbo och Glen, i Tossåsens Sameby. I Hosjöbotten ligger det samiska familjeföretaget De Åtta Årstiderna.

Vad benämningen De Åtta Årstiderna står för, kommer vi att få reda på under besöket.

*Klockan 1130 serveras en lunchbuffé för de som önskar- **OBS! Lunch måste förbeställas och bokas samtidigt med resan!** Därefter kommer vi att få lyssna på en berättelse om den samiska kulturen, livet i fjällen, renskötarens vardag och Hosjöbottnarnas historia.*

Föreningen bjuder på resa och föredrag, eventuella lunchkostnader står var och en för.

*En samiskinspirerad lunchbuffé finns att köpa för 200 kr. Om du är sugen på lunch, så **boka den när du bokar resan! OBS!! Lunchen måste bokas i förväg!!** Om du inte vill beställa lunch enl ovan går det bra att ta med egen förtäring.*

På hemvägen planerar vi att göra ett fikastopp i Mattmar vid Vaetabacken, Mattmars Hembygdsförening (www.hembygd.se/mattmar) där föreningen bjuder på kaffe och bulle.

Vi räknar med att vara åter på travparkeringen runt 17.00

Begränsat antal platser, så det är ...först till kvarn.. som gäller.

Svar med uppgift om lunch måste vi få senast 10 augusti

Svar skickas till: info@fmkjh.se

*Med hopp om en trevlig samvaro
Styrelsen*