

Resa till Klintaberg 2014-08-24

Ett trettiotal förväntansfulla FMK:are hade hörsammat kallelsen från ordföranden Sven-Gunnar Olsson om en bussresa till Skärvångens bymejeri samt ett besök vid Skansen Klintaberg i Valsjöbyn.

Söndagen den 24 aug samlades vi på busstorget och fick under Åke Lindströms eminenta körning en fin dagstur. Vårt första stopp blev Bymejeriet i Skärvången där vi fick en lättsam och informativ genomgång av hur Skärvångens många olika ostar tillverkas. Att det är så många olika moment innan en ost kan säljas i butik var det nog inte många av oss som förstått. Efter rundvandring i lokalerna inbjöds vi till kaffe och smakprov på sex olika ostar. Väldigt generöst tilltaget! Givetvis fick vi sedan köpa med oss lite av godsakerna i gårdsbutiken.



Nästa anhalt var Rörvattnet och en mycket god lunch. En väldigt trevlig anläggning med fin utsikt över Ansättenfjällen.

Efter ytterligare några mil var vi framme vid Skansen Klintaberg. Örjan Sedin – en eldsjäl i bevarandet av denna anläggning - hälsade oss välkomna och berättade entusiastiskt om tillkomsten av denna skans. Under andra världskriget var alla svenskar givetvis rädda för att tyskarna – som redan ockuperat Norge – även skulle invadera Sverige. Vid denna skans - som byggdes rekordsnabbt mellan 1943 och 1944 – var tanken att militära förband skulle placeras där för att kunna stoppa en tysk invasion. Anläggningen ligger i ett brant berg precis vid vägen ned mot Valsjön. En väl vald plats ut försvarssynpunkt då vägen lätt kunde mineras och ingen hade möjlighet att ta sig förbi.

Att människorna i fredliga Hotagsbygden kom att påverkas berättade Örjan livfullt om. Det kändes som ett utdrag ur en deckare det vi fick oss till livs. Vilka umbäranden för alla som tvingades delta i detta får man en liten uppfattning om när vi fick gå ner i trånga, fuktiga och mörka bergrum där militären tvingades tillbringa både dagar och nätter. Skansen Klintaberg är ett av få inhemska, intakta fästningsverk från andra världskriget och väl värt att rekommendera ett besök till. Efter denna genomgång var vi nog många som var tacksamma över att inte behövt vara med om allt det ruskiga som hände under kriget.

Vid hemkomsten tackades Sven-Gunnar Olsson, Ulla Bergström och Åke Lindström för att de bidragit till att ge oss en trevlig FMK-resa!

Mona Wallander
- Summerade dagen