

FMK höll årsmöte den 23 februari 2017 på den nyrenoverade Travrestaurangen. Ett femtiotal medlemmar hade hörsammat kallelsen.

Göran Westman hälsade välkommen och informerade om kvällens begivenheter som efter årsmötet skulle bestå av närvarolotteri, middag och föreläsning av Jim Hedlund, pedagog vid Länsarkivet.

Årsmötet inleddes med att S-G Olsson, som valdes till ordförande för mötet, kommenterade utdelad verksamhetsberättelse för 2016 och redogjorde för några av dom större saker vi varit engagerade i under året. Tyvärr konstaterades att vi tappat ett antal medlemmar sen förra året – summa 67 st. Protokoll från årsmötet kommer att efter justering finnas tillgängligt på vår hemsida [www.fmk.jh.se](http://www.fmk.jh.se).

Efter årsmötets slut så fick alla medlemmar delta i närvarolotteriet med vinster skänkta av våra rabattfirmor. Ett uppskattat inslag! Därefter intogs en mycket välsmakande tre-rätters-middag. Denna middag åt vi, som vi brukar göra, tillsammans med ett 20-tal deltagare ur Motormännen som också haft sitt årsmöte.

Vid kaffet berättade Jim Hedlund om folktro från 1600-talet och fram till dagens datum. Han spelade upp en folkvisa sedan 1600-talet ”Uti vår hage - Kom hjärtans fröjd” och kommenterade sedan vad alla blommor som nämndes i visan hade för speciella egenskaper. Han berättade också om hur folk förr talade mycket om mörker, fosterfördrivning, sjukdomar av värsta slag, om hur många som dog i TBC, vittror, besvärjelser och trollkonst. Viktor Sköld var en man som levde i slutet av 1800-talet och som gjorde sig känd för att bli genom rissmorning kunna bota engelska sjukan, hälta, skabb m fl sjukdomar. Han blev anmäld av läkare och fick år 1894 böta 12 kr!! Jim nämnde även att månen hade en mycket stark påverkan i folktron. Människan äldsta arv är folktron som man tar till sig när det krisar i livet. Vi fick även höra om häxprocesser som ägde rum under 1700-talet.

Avslutningsvis berättade Jim om läkevaxter förr och nu där några av oss kunde känna igen sig då vi försökt ta bort en vårta genom att smörja in vårtan med en fläskbit och sedan gräva ner fläskbiten i jorden – helst när det var fullmåne! En lite annorlunda och kul föreläsning av Jim Hedlund.

Vid pennan

Mona Wallander